

Beste lezer,

Welkom terug na de zomermaanden. In een boekwinkel die nog niet is verkocht. Maar we zijn wel in gesprek met geïnteresseerden.

In deze nieuwsbrief aandacht voor *Nijntje*. Nijntje bij ons?

En aandacht voor *Jozef en zijn broers* van Thomas Mann. En voor de toptien die we deze week naar NRC/Handelsblad hebben gestuurd.

**Donderdagavond 11 september: feestelijke presentatie van de Groningse *Nijntje bie zee***, waarin Nijntje met 'pabbe pluus noar de dunen en t strand en noar de zee' gaat.

Na het succes van *Opa en Oma Pluus* gaat de Friese uitgeverij Bornmeer verder met Nijntje in de vertaling van Jan Sleumer. Bruna-liefhebber **Jan Glas**, u bekend als dichter-fotograaf en redacteur van *Krödde*, krijgt bij ons op die avond het eerste exemplaar.

De bijeenkomst begint om 20:00 uur. Wij nodigen u van harte uit.



**De toptien in de zomer leek elke week op elkaar, nu komen er weer andere titels bij.**

1. Philipp Blom - *Alleen de wolken* - Bezige Bij - 34.90
2. John Williams - *Augustus* - Lebowski - 19.95

3. Siegfried Lenz - *Oefenterrein* - Van Genneep - 22.50
4. Uwe Timm - *De macht van begeerte* - Podium - 22.50
5. Charles Baudelaire - *Mijn hart blootgelegd* - Voetnoot - 19.00
6. Oek de Jong - *Pier en Oceaan* - AtlasContact - 15.00
7. Hans Daalder - *Premier en elder statesman* - Balans - 49.95
8. Eleanor Catton - *Al wat schittert* - AmboAnthos - 29.95
9. Ida Simons - *De dwaze maagd* - Cossee - 19.90
10. Pieter Steinz - *Made in Europe* - Nieuw Amsterdam - 34.95

**In oktober verschijnt de eerste Nederlandse vertaling van het vierdelige werk van Thomas Mann *Jozef en zijn broers*.**

Thomas Mann schreef de Jozef-romans tussen 1926 en 1943.

Perfectionist als hij was deed Mann een onvoorstelbare hoeveelheid research en oriënteerde hij zich ook in Egypte; voor elk kennisgebied ging hij bovendien te rade bij specialisten en deskundigen.

Zo krijgen we ook een schat aan kennis voorgeschoteld van de Bijbelse geschiedenis, van egyptologie, van de toestanden aan het Egyptische hof en van de ontwikkelingsgeschiedenis van het prille jodendom.

Vier romans in één band, genaaid gebonden, ca 1600 blz.

Intekenprijs tot en met 30 september 99.90, daarna 125.-; het boek verschijnt op 17 oktober 2014.

Met vriendelijke groet,  
Erik Kweksilber

**Boekhandel Godert Walter**

Oude Ebbingestraat 53

9712 HC Groningen

[www.godertwalter.nl](http://www.godertwalter.nl)

[info@godertwalter.nl](mailto:info@godertwalter.nl)

050 - 312 25 23